

Avoord Zorg en Wonen

Geestelijke Verzorging

Bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag

van 8.00 uur tot 22.00 uur



Emile Boleij

Telefoon: 06 - 13 68 38 79

Maandagochtend, dinsdag, woensdag
en vrijdag.



Marianne van Maasacker

Telefoon: 06 - 13 68 31 95

In de even weken:

maandag, woensdag en donderdag.

In de oneven weken:

maandag, dinsdag en donderdag.

AVOORD ZORG EN WONEN



© augustus 2016

Postbus 10001
4870 PH Etten-Leur
0800 - 220 0 220
info@avoord.nl
www.avoord.nl



Zoals u het wenst



Geestelijke verzorging bij Avoord

Avoord zorgt voor ondersteuning bij levensbeschouwelijke vraagstukken. Daar heeft de organisatie twee geestelijk verzorgers voor in dienst. Iedere cliënt kan, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond, een beroep op de geestelijke verzorging doen. Waarvoor kunt u geestelijke verzorging vragen?

Een vertrouwelijk gesprek

Iedereen heeft van tijd tot tijd behoefte aan een vertrouwelijk gesprek waarin zorgen, angsten en verdriet gedeeld kunnen worden. Zeker rond het ouder worden kan de vraag naar de zin van het leven zich meer gaan opdringen. Zoals:

- Waar leef ik nog voor?
- Heb ik het goed gedaan?
- Hoe moet ik omgaan met mijn ouder worden?
- Hoe behoud ik mijn eigenwaarde terwijl ik steeds minder kan?

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan dan veel steun bieden en is vertrouwelijk.

De inhoud zal nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met anderen.

Groepsgesprekken en ontmoetingsgroepen

Ervaringen delen, herinneringen ophalen, praten over ingrijpende ervaringen leveren een belangrijke bijdrage aan het mentaal welbevinden. De geestelijke verzorgers organiseren gespreksgroepen en ontmoetings-groepen waarin uw eigen levensverhaal en ervaring centraal staan.

(Snoezel)vieringen

Regelmatig zijn er kleine vieringen. Deze vinden plaats in de huiskamers van de woongroepen, in de tussenruimte op de eerste verdieping of in de stilleruimte.

Begeleiding rond ziekte en sterven

In de laatste levensfase kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers. Zij kunnen u bijstaand in gesprek(ken), in gebed en door middel van de ziekenzegen.

De geestelijk verzorgers doen echter geen uitvaart of crematie. Hiervoor kunt u contact opnemen met een uitvaartonderneming en/of uw parochie/uw gemeente.

Herdenkingsbijeenkomsten

Eén keer per jaar staan onze geestelijk verzorgers stil bij alle overleden cliënten. Dit doen zij samen met medebewoners, nabestaanden en personeel.



Stilte ruimte

In Het Anbarg en Kloostergaard is er een stilleruimte op de begane grond. U kunt daar in alle rust een kaarsje opsteken.

Kapel

Wekelijks worden er vanuit de parochie vieringen verzorgd in de kapel van De Willaert (donderdagmiddag) en Rijserf (woensdagochtend).

Hospice Marianahof

Op verzoek/aanvraag komen wij geestelijk verzorgers naar Marianahof voor een gesprek over levens- en zingevingsvragen. Als een cliënt een gesprek wenst dan kan hij/zij dat via de verpleging aangeven. Wij komen dan zo spoedig mogelijk.